

DoReMi

Mededelingenblad van het
Christelijk Gemengd Koor
"CANTAMUS"

jaargang 41 december 2020



Redactie: **Lidy van der Lichte**

doremi@cantamus.nl

In dit nummer o.a.:

- In Memoriam Welmoet
- Kerstsamenzang
- Kerst in de crypte
- ... en nog veel meer



Agenda

Datum

Activiteit

8 december

Laatste repetitie van dit jaar

22 december

19.00 uur Kerst samenzang via Teams met het gehele koor.
Inloggen vanaf 18.50 uur.

12 januari

Start repetities 2021



Van de redactie

Hallo allemaal,

Wat een bewogen jaar hebben wij achter de rug! Vanaf maart werd alles anders. Wie had gedacht dat corona de hele wereld zó lang in zijn greep zou houden? Wat hebben we elkaar maar weinig gezien het afgelopen jaar. We willen het jaar als koor in ieder geval op een leuke manier afsluiten, u leest er in deze DoReMi meer over.

Het was zéker een bewogen jaar voor de families Huizing en Scheffer. Met Welmoets heengaan ontstond er een lege plek in de familie die in deze maand extra zal schrijven. Het gemis is ook binnen het koor voelbaar. Het voelde goed om met elkaar afscheid te nemen. Er wordt in dit nummer nog veel nagepraat over Welmoet. En dat is goed, zo moet het zijn.

Ik wens u, met alle beperkingen waar we nu eenmaal allemaal mee te maken hebben, een goede kersttijd toe. Laten we straks vol vertrouwen beginnen aan het nieuwe jaar, samen zijn we sterk!

Warme groet,

Lidy



Afscheid

Afscheid nemen is oogsten
wat jij gezaaid hebt in jouw leven
aan liefde en goedheid die je anderen hebt gegeven.

Voorzichtig en met schroom
rapen we de vruchten van jouw bestaan,
sporen van de weg die jij tot hier toe bent gegaan.

Afscheid nemen is verzamelen,
de kostbare schatten van jouw wezen;
dit is wat jij ons nalaat, jouw testament;
hiertoe ben jij gekomen, hiertoe was jij bestemd:
om deze mens te worden,
door ons gezocht en gekend,
uniek, bijzonder, enig in wie je bent.

Afscheid nemen is loslaten,
te vroeg, te snel in onze ogen,
jou teruggeven aan je Schepper,
die zich over jou heeft gebogen,

Jou toevertrouwen aan de Ene,
die zag hoe jij streed en vocht,
die zijn hand naar jou heeft uitgestrekt
en jou in je sterven zocht.

Jou laten gaan in liefde
In dankbaarheid om wie je was en voor ons altijd zult zijn,
gunnen wij jou nieuw leven, voorbij al 't vechten, voorbij alle pijn.

Wij geven jou uit handen,
leggen je in Gods omarmende barmhartigheid;
dat je hier mag rusten in vrede, tot voltooiing gebracht en bevrijd.

Sabine Nijland

(door Annelies gelezen bij de herdenking van Welmoet op 3 nov.)

In memoriam Welmoet Huizing

We denken aan Welmoet terug als een fijne vrouw, eerlijk, standvastig en redelijk. Ze was een vast patroon in ons koor.

In 1997 werd ze lid en al snel werd ze 'ontdekt' als iemand die de penningen van het koor zou kunnen gaan beheren. In 1999 werd ze aangesteld als penningmeester. Een prettig persoon bij vergaderingen van het bestuur en de ledenvergaderingen. Zo vertrouwd.



Toen in 2011 de toenmalige voorzitter haar werk neerlegde, was het voor ons duidelijk. Welmoet moest voorzitter worden. En gelukkig, daar stemde ze mee in. Het bleef zo vertrouwd.

Veel dingen hebben de revue gepasseerd, alles werd in goede banen geleid. Soms werd er gemopperd. Welmoet luisterde daar naar, pakte de positieve dingen daaruit op en praatte over de negatieve en men was weer tevreden. Wat een bestuurstalent. Buiten dat, bracht ze altijd gezelligheid mee. Zo vertrouwd.

Tot dat moment in februari 2018 dat het noodlot toesloeg. De dag vóór ons Valentijnconcert kreeg ze de boodschap "ongeneeslijk ziek". Een grote klap. Wat was ze verdrietig, maar wat was ze sterk. Ze genoot van alle dagen, zelf als de pijn erg was, ze ging fietsen. In april 2018 ging ze "gewoon" mee op koorreis naar Berlijn, de reis die ze zelf met zoveel enthousiasme aan het voorbereiden was.

Samen met Paul heeft ze ruim tweeënehalf jaar intens genoten van haar kinderen en haar drie kleinkinderen.

We denken vol liefde en dankbaarheid aan haar terug. Naar haar wens heeft de penningmeester een bedrag overgemaakt op de rekening van KWF en CliniClowns.

Anneke en Lidy

Van de voorzitter

Beste koorleden,

Het jaar 2020 is bijna voorbij, tijd om terug te blikken.

Voor ons koor was het een rampjaar, een annus horribilis zou Queen Elizabeth zeggen. Wie had gedacht dat we niet meer zouden mogen zingen. Zo'n scenario zou ik een jaar geleden niet hebben kunnen bedenken. Het was zo vanzelfsprekend dat we elke week naar de repetitie gingen, concerten gaven, gezellig bij elkaar zaten. Opeens valt alles weg en je staat raar te kijken. Nu realiseer ik me hoe mooi het was en mis het des te meer.

Ook hebben we dit jaar afscheid moeten nemen van Welmoet. Wat zullen we haar missen! Lidy en Anneke hebben een in memoriam geschreven, dat leest u elders in deze uitgave.

Diverse leden hebben hun lidmaatschap opgezegd. De namen die nog niet genoemd zijn in dit blad zijn Lien de Reus en Ada van Veen. Ieder heeft zijn eigen redenen maar het is heel jammer voor het koor. We gaan verder met minder leden maar we zullen, als we weer mogen zingen, een ledenwerfactie beginnen. Wie weet...

Ondanks alle tegenslagen zijn we toch nog actief; we repeteren digitaal! In het begin was het even wennen, zo in je eentje zingen maar dankzij Una is er elke week toch een lichtpuntje om naar uit te kijken! Iedereen doet het op zijn eigen manier: live via Teams of later via de opname van Carla.

We kijken met zijn allen uit naar de vaccinatie en hopen het komende jaar weer gewoon te kunnen zingen.

Een paar dagen geleden luisterde ik nog eens naar een opname van ons passieconcert uit 2019. Wat was het mooi. Ik realiseerde me dat dit is waar we op wachten; om samen weer zo iets moois te laten horen! We moeten gewoon geduld hebben..... Alles sal reg kom.

Koorleden, bedankt voor jullie inzet!

Una, bedankt dat je samen met ons er het beste van maakt!

Bestuursleden, dank voor jullie onbaatzuchtige inzet voor het koor!

Ik wens jullie allen mooie kerstdagen en alvast alle goeds voor het nieuwe jaar.

Annelies



Afscheid van Welmoet

In oktober schreef Welmoet in de DoReMi een stukje over hoe het met haar ging. Ze schreef toen o.a. over het samen met Paul en hun kinderen vieren van hun 40-jarig huwelijk, begin oktober, en dat ze hoopte nog een keer op een repetitie van Cantamus langs te kunnen komen.

Kort daarna verslechterde haar gezondheid echter vrij snel. Op 22 oktober werd ze in het

Spaarneziekenhuis opgenomen, waar vervolgens na een paar dagen bleek dat ze niet meer thuis zou komen. Op zondag 1 november is ze daar rustig overleden.

In de tweeëneenhalf jaar dat Welmoet ziek is geweest heeft ze – naast alle behandelingen – bewust geprobeerd het leven te vieren en alles er nog uit te halen. Zo kochten zij en Paul bijvoorbeeld allebei een nieuwe fiets en hebben ze sindsdien nog heel veel tochten gemaakt. Ook het zingen probeerde ze zo lang mogelijk te blijven doen. En natuurlijk mocht ze de geboorte van twee kleindochters nog meemaken – al gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat ze daar zelf niet echt een actieve rol in speelde 😊.

Ze was oprecht verbaasd over het feit dat ze van zoveel mensen allerlei blijken van meeleven kreeg. Dat heeft haar heel veel geholpen in de hele periode.

Ook voor ons als familie was dat heel fijn. En zo was het ook heel fijn en moet ik zeggen dat ik ook zeer ontroerd was, toen ik hoorde dat de leden van Cantamus op de dinsdag na haar overlijden (online) bij elkaar zouden komen en samen 'An Irish Blessing' zouden zingen. Een prachtige manier om samen even stil te staan!



Vrijdags namen wij afscheid van Welmoet in een fijne kerkdienst, waarin herinneringen werden gedeeld en veel mooie muziek klonk en werd gezongen. Ook daar klonk 'An Irish Blessing' en tenslotte klonk het rondom het graf nogmaals, gezamenlijk gezongen door leden van Cantamus en het voormalige koor PlusMinus, waar Welmoet ook lang in zong. Dat was prachtig!

Mede namens Paul en hun kinderen wil ik heel graag langs deze weg in elk geval de leden van Cantamus ontzettend bedanken voor alle steun en meeleven in de afgelopen periode! Het was hartverwarmend!

Ik wil graag afsluiten met woorden die Welmoet hoog in het vaandel had, die op de omslag van haar Facebook-pagina staan en bij haar thuis aan de muur hangen:

*Vier het leven, pluk de dag,
geniet zo lang je leven mag!*

Heel veel liefs,
Henk Scheffer



Van de schrijvert

Hadden jullie dit nu kunnen denken? Dat we na 9 maanden alleen maar verder verwijderd raken van elkaar. De feestdagen in zicht en we weten niet of we visite mogen ontvangen. Verjaardagen... nooit zo afstandelijk geweest.

Zie ik het nog zitten? Ja hoor. Ik denk aan betere tijden. Zoek een vakantie uit die wél verantwoord is. Bel af en toe de kinderen en kleinkinderen, die bellen dan natuurlijk meteen terug. Stuur leuke filmpjes op naar diegenen waarvan ik denk dat ze het leuk vinden.

Laat af en toe eten bezorgen. Loop buiten met een uiterst charmant mondkapje voor. Ben blij als ik die weer af kan doen. Probeer zo min mogelijk te kuchen in het openbaar. Men kijkt je dan aan of dat je met een pistool rondloopt en verder denk ik, het moet maar gaan zoals het zich voordoet.

Wat ziet de wereld er anders uit. Nee, niet de wereld, de bemanning van de wereld.

Maar... ik houd het ritme er in hoor en stem iedere dinsdagavond af op Teams. Want ik wil wel bij blijven, er bij blijven. Vasthouden wat er gekomen is.

De interesse voor Teams is best groot, gezien het aantal namen die op de uitnodiging staan. Super hoor! We kregen weer nieuwe muziek, wanneer zullen we die in het openbaar mogen zingen? Maar we zijn bezig, houden onze stem op peil en dobberen wat rond tot we weer een doel in het verschieft hebben.

Carla is iedere dinsdag zeker van de partij want zij regelt het uitnodigen, inschakelen en uitschakelen. Geweldig toch? En Una, zij zal ook wel weer eens ons allemaal tegelijk willen horen. Zit daar maar iedere dinsdag in haar eentje te zingen en dat vier keer hetzelfde.

Het ledental is gereduceerd tot achtendertig.

Wat een schrille tegenstelling tot voorheen. Zinkt het schip? Nee, niet als wij aan boord blijven en met peddels de vaart er in houden. Laat het niet allemaal voor niets geweest zijn, blijf er bij. Veel is onzeker, maar we doen ons best.

We hebben dit jaar veel te overdenken en met de feestdagen voldoende tijd daar voor. Denk dan ook aan hen die deze kerst er niet meer bij zijn en wees dankbaar...

Goede kerstdagen en een mooi nieuw jaar gewenst.

Anneke

De laatste reis

*Ik wist niet hoe het zijn zou in die dagen,
toen ik sloop ging voor de laatste reis.
Heeft mijn schip de laatste storm verdragen
Is hij geland aan Gods eeuwig paradijs?*

*U nam mij, God, het roer uit handen
En liet mij zingend op de voorplecht staan.
Zo kon mijn schip niet op de rotsen stranden
Maar veilig in Uw Haven binnengaan.*

*Nu ben ik vrij van zonden en geborgen
Want veilig kwam ik bij U aan.
U zult ook voor mijn kinderen zorgen,
Zij kunnen met U verder gaan.*



Reactie van Gertruud

Dank jullie wel! Wat bijzonder dat jullie deze manier hebben gevonden om Welmoet te gedenken. En wat fijn dat jullie dat ook met ons delen. Ik heb met jullie opname meegezongen.

Juist vandaag waren we bij elkaar om de afscheidsdienst te bespreken en het is de wens van Welmoet dat daarin ook de Irish Blessing zal klinken.

Het eerbetoon van Cantamus - het koor waar Welmoet zo lang met zo veel plezier deel van uitmaakte - had dus niet mooier kunnen zijn!

Nogmaals dank.

Hartelijke groet,

Gertruud



Herinnering aan Welmoet

Dankzij Welmoet, die ik leerde kennen via haar werkplek bij Bruna in winkelcentrum Toolenburg, ben ik bij Cantamus terechtgekomen. Ik vond haar meteen een reuze leuke, spontane vrouw, rechtdoorzee en betrokken.

Spijtig genoeg was de kennismaking van korte duur.

Fijn om haar te kunnen gedenken tijdens het zingen van haar lievelingsnummer An Irish Blessing.

Willemia

Lief kasboek,

Alweer de laatste keer dit jaar dat ik je schrijf.

En wat een raar jaar was het. Schreef ik in januari nog: *De gemeente was zo aardig om de toegezegde subsidie (€ 4.900) al over te boeken. Kunnen we in elk geval het komende jaar de huur van Het Brandpunt en de aanschaf van nieuwe muziek weer betalen.*

Nou die huur van Het Brandpunt hebben we maar kort hoeven te betalen. Corona zorgde ervoor dat na 12 maart we niet meer bij elkaar mochten komen om te repeteren. Nou ja, in de zomer nog twee keer bij Het Brandpunt in de open lucht, maar dat waren de enige keren dat we nog van Het Brandpunt gebruik hebben kunnen maken. In september leek het even de goede kant op te gaan, toen bleek dat we in De Jeugd van Gisteren terecht konden. Maar helaas, met oplopende besmettingscijfers was ook dat maar van korte duur. Kortom, veel huur hebben we niet betaald dit jaar. Leuk voor de bankrekening, maar ach, wat hadden we graag huur willen betalen!

En nou is het nog even afwachten wat de gemeente daarmee gaat doen. We hebben nog geen bericht ontvangen over de subsidie voor volgend jaar. Misschien gaan ze wel minder subsidie toekennen. De vorige keer heb ik al uitgelegd dat een deel van de subsidie bestaat uit een tegemoetkoming in de huur die we betalen. En ja..... dat is dus flink wat minder dan we in eerste instantie hadden opgegeven.

En dan heeft een aantal leden het lidmaatschap opgezegd. Dat betekent minder contributie-inkomsten. En ook die contributie is een onderdeel waar de gemeente de subsidie op baseert. Kortom, volgend jaar zouden we wel eens wat minder ruim in de financiën kunnen zitten dan we tot nu toe gewend waren.



De jaarvergadering was nog net vóór corona alles in de war stuurde. Toen hebben we al besloten om de contributie per 1 januari te verhogen. Scheelt weer een beetje! Het overzicht van de nieuwe contributiebedragen staat achterin in deze DoReMi. Hierbij het verzoek aan de leden die zelf de contributie overboeken om per 1 januari aanstaande het nieuwe bedrag te gebruiken.

De opbrengst van de RABO-bank-actie (€ 202,59) en de verkoop van de clubloten (€ 232,50) was wat minder dan vorige jaren. Maar dat zal er ook alles mee te maken hebben, dat we nu met minder leden zijn.

En dan nog een laatste puntje. Het is oorverdovend stil gebleven na de oproep vorige keer voor een nieuwe penningmeester. Nou moeten bij de repetities de microfoons uit staan, maar..... voor de mededeling dat je penningmeester wilt worden, mag de microfoon best even aangezet worden, hoor! Een mailtje kan natuurlijk ook altijd!

Fijne Kerstdagen en een muzikaal nieuw jaar toegewenst. Een jaar waarin we hopelijk snel weer bij elkaar mogen komen om samen te zingen!

Carla

Kerstsamenzang

Er was nogal wat verwarring toen dinsdag 8 december werd gemeld dat dit de laatste repetitie van het jaar was. In de oktoberuitgave stond onder "Agenda" 8 december als laatste repetitiedatum vermeld, maar dat is niet duidelijk genoeg geweest. Wij kregen diezelfde avond van Una onderstaande mail:

"Het was voor mij een verrassing dat het vandaag de laatste repetitie zou zijn dit jaar - sorry, had zeker de info ontvangen maar vergeten of niet goed gelezen. Het is inderdaad aan het bestuur, maar het voelt wat abrupt- komt zeker ook doordat ik de info gemist had. Maar zou er belangstelling zijn voor een kerst samenzang? De koorleden kunnen toch dit jaar niet in de kerken zingen.

Mijn voorstel is: Op dinsdag, de 22e vanaf 19.00 met allen samen in Teams kerstliederen te zingen. Hoeft niet alleen de koorleden, maar kunnen ook de partners, familie, huisdier... meezingen. Met microfoon dicht (anders wordt het chaos). Tot, bijvoorbeeld, 18 dec. zouden koorleden hun gekozen lied kunnen opgeven - geen koorliederen (niets "uit de map" van afgelopen kerstconcerten), alleen eenstemmige samenzang liederen. Als iemand een gedicht of iets wil voorlezen, dan zou het ook kunnen. En natuurlijk zien wij de kerstbomen van iedereen.

Lijkt mij toch wat sfeervoller afsluiting van dit kalenderjaar. Het is voor het bestuur inderdaad wel weer extra werk, dus ik weet niet of jullie daar tijd voor hebben. Als het mag doorgaan, dan is mijn ingezonden lied Rudolph, the Red-Nosed Reindeer". Groeten, Una



Het bestuur heeft dit idee van Una omarmd. Het zal een leuke afsluiting van een niet-leuk jaar zijn. Daarom: stuur uw kerstverzoeknummer **uiterlijk 18 december** naar Annelies (voorzitter@cantamus.nl) Zij verzamelt alles, stuurt het door naar Una die hier tien liederen uit zal kiezen waar ze dan de muziek bij zoekt. Annelies zorgt dat alle teksten in een documentje komen te staan wat u vervolgens via de mail krijgt toegestuurd. Aan het eind van de samenzang zal Annelies een kort woordje spreken waarna we met zijn allen het glas heffen. Wij hopen dat u allemaal meedoet!

Bestuur Cantamus

Van de muziekcommissaris

Blessing and glory, power & honour

Bij deze nieuwe muziek met nummer 197, die via de mail verstuurd is, hoort een nieuwe inhoud van onze map.

Helaas is het niet mogelijk die jullie te verstrekken op de gebruikelijke chique manier in een mapje met je naam erop. Ook deze komt via de mail als bijlage bij deze DoReMi.

We moeten nu eenmaal roeien met de Corona-riemen, die we hebben. Maar het is wel fijn, als je alles compleet in de map hebt. Even printen..... en klaar ben je.



Ik maak van deze gelegenheid graag gebruik iedereen hele warme kerstdagen toe te wensen en een goede start van een coronavrij nieuwjaar.

Blijf gezond en houd afstand!

Hartelijke groeten,

Willemia van Brussel

Gedicht van Jeannette

Onderstaand gedicht stuurde Jeannette vlak voor 5 december naar Carla, dit is met haar toestemming geplaatst in de DoReMi!

Cantamus is geconfronteerd met Covid-19
En met alle narigheid bovendien
Maar jij laat me nooit in de steek
De zangrepetitie stuur je mij iedere week

Daar ben ik je zeer dankbaar voor
Want ook al zingen we niet met het hele koor
Ik ga toch thuis aan de slag
En oefen dan ook iedere dag

Voor jou is het liefdeswerk-oud-papier
En mij doe je een groot plezier
Ik zing ieder dag mijn zangpartij
Dan worden mijn stembanden ook weer blij

Ook mijn dank aan Una is groot
Zij zorgt iedere week voor de vrolijke noot
Het is voor een ieder een groot avontuur
Dus ook de complimenten aan het hele bestuur

Deze crisis blijft nog wel even duren
Dank dus dat je de muziek blijft sturen

*Een hartelijke groet,
Jeannette*



Bericht van Joop

Beste koorleden,

Al is het alweer een paar maanden geleden dat ik mijn lidmaatschap na 45 jaar heb opgezegd en daar ik niet de gelegenheid heb gehad om tijdens een repetitie afscheid te nemen, moet het helaas maar op deze manier.

Om te beginnen wil ik iedereen bedanken voor de mooie tijd en de vriendschap die ik, en indirect ook mijn vrouw Jeanne, vele jaren hebben mogen ervaren. 45 jaar is best een heel lange tijd en daardoor hebben we ook veel mogen meebeleven.

In vogelvlucht denk ik aan de vele repetities, concerten, kerkdiensten en niet te vergeten de prachtige koorreizen die we hebben gehad. 7 dirigenten heb ik versleten (figuurlijk) waarvan UNA als laatste en zeker niet de minste.

Ook denk ik terug aan de inzet en het enthousiasme van de bestuursleden en vrijwilligers die ons koor al die tijd draaiend hebben gehouden, want daarmee staat of valt al het verenigingswerk.

Tot slot: Ik ben erg blij met het erelidmaatschap en het prachtige aandenken dat ik mocht ontvangen bij het gezellige bezoekje van Annelies en Lidy. Het staat in het zicht en als ik er naar kijk, komen er weer veel herinneringen boven.



Wij wensen jullie allen gezegende kerstdagen en een goed gezond nieuwjaar toe, met hopelijk veel zangplezier en dat alles weer snel goed komt.

Gods zegen toegewenst.

Jeanne en Joop Allijn



Kerst in de crypte

Laat je in december betoveren in de ondergrondse crypte van de kathedraal, want daar is het kerst! Verken de ondergrondse gangen met ruim 350 kerstgroepen en volg de modelspoorreinen rijdend door unieke, verlichte miniatuurdorpen. Er is kerstmuziek en heel veel verlichte kerstbomen.

Je waant je in een prachtig aangeklede en sfeervol verlichte Charles Dickens-achtige setting. Door de 'binnenbocht' rijden maar liefst vier modelspoor treinen over 80 meter rails, gemaakt door de vrijwillige bouwers van de NZH-Hobbyclub. De Hollandse Elfstedendorpen, Santa's Wonderland, Scrooge en zelfs een heus skidorp met skilift en piste worden gerealiseerd door de KerstdorpClub. Kinderen kijken hun ogen uit, terwijl (groot-)ouders de kerstgroepen uit alle hoeken van de wereld van een verzamelaar bewonderen. Prachtig voor jong en oud!

Kaarten zijn alleen online te reserveren via:

www.koepelkathedraal.nl

Kortom, een unieke kerstbeleving!

Rob Veltkamp



Conservatorium

Waar komt het woord *conservatorium* (muziekacademie) vandaan? Het lijkt een afleiding van *conserveren*, maar wat heeft dat met muziek te maken?

Conservatorium heeft etymologisch gezien wel iets te maken met *conserveren* (bewaren). Het woord betekent letterlijk 'bewaarplaats'. Het Nederlands heeft het woord overgenomen uit het Italiaans (*conservatorio*), maar verlatijnt tot *conservatorium*.

Rond de zestiende eeuw kreeg het Italiaanse *conservatorio* de specifieke betekenis 'armenhuis, weeshuis, verpleeginrichting' -een 'bewaarplaats van mensen' dus. Zo'n instelling fungeerde vaak ook als opleidingsinstituut, in het bijzonder op het gebied van traditionele muziek, zang en dans (om die voor het nageslacht te bewaren). Later ontwikkelde de betekenis van *conservatorio* zich exclusief tot 'muziekacademie'. In die betekenis is het woord in andere Europese talen terecht gekomen.

Uit de Taalkalender 2020

Het bestuur van Cantamus:



♪ Voorzitter:
Annelies Vaessen
tel. (023) 5612982



♪ Tweede voorzitter:
Lidy van der Lichte
tel. (023) 5653824



♪ Secretaris:
Anneke Harlaar
tel. (023) 5625584



♪ Penningmeester:
Carla Kwant
tel. (023) 5575237



♪ Muziekcommissaris:
Willemia van Brussel
Tel (023) 5622122



♪ **Bestuurslid en webmaster:**

Rob Veltkamp
tel. (023) 5313895



♪ **Bestuurslid en koormeester:**

Jan Wesdorp
tel. (0252) 624942



♪ **Dirigent:** Una Cintiņa

➤ **Afmeldingen doorgeven aan:**

Sopranen: Riek Pieters, tel. 06-15186116

Ria Schering, tel. 06-30130100

Alten: Ella Koole, tel. (023) 5634953 of 06-46967332

Bassen en tenoren: Cees Boon, tel. (023) 5655112

➤ **Muziekcommissie:**

Willemia van Brussel, Lydia Veltkamp,
Hanny Penninga, Cees Boon

➤ **Repertoirecommissie:**

Una Cintiņa, Willemia van Brussel, Lydia Veltkamp,
Ella Koole, Marina Clausing, Ton Massaro

- **Bank:**
Rabobank Hoofddorp
IBAN nummer: NL 80 RABO 0324 5181 29
(voor indienen declaraties zie penningmeester)
- **DoReMi:**
Redactie: Lidy van der Lichte
Redactieadres: IJweg 1107A, 2133 MH Hoofddorp
✉ doremi@cantamus.nl
- **Kleding:**
Anneke Harlaar, tel. (023) 5625584
- **Trakteren**
Vindt u het gezellig om eens te trakteren? Doen.....!!! Maar mail eerst even naar onze koffie-coördinator, misschien kwam er nog iemand op het idee.
- **Koffie-coördinator:** Margo Kortekaas,
✉ Taffie2004@gmail.com
- **Website** www.cantamus.nl

Contributie per 1 januari 2021

<i>contributie per</i>	<i>maand</i>	<i>kwartaal</i>	<i>½ jaar</i>	<i>jaar</i>
<i>per persoon</i>	17,00	51,00	99,50	189,00
<i>per echtpaar</i>	31,00	93,00	179,00	349,00

Gelderblom
Slagerij & Partyservice
Polderplein 232
2132 BG Hoofddorp
Tel. 023-5640968
hoofddorp@slagerijgelderblom.nl

Gelderblom®
Slagerij & Partyservice


Juwelier
de HAAS

Marktplein 262 - 2132 CX Hoofddorp - tel. 023-5614076
www.juwelierdehaas.nl



Makelaarshuys
Eikelenboom

Kruisweg 1023 2131 CR Hoofddorp tel: 023-5616094
www.hetmakelaarshuys.nl



Stichting Het Zwaantje

Inbreng herbruikbare goederen zoals kleding, meubels, kleingoed, bruin- en witgoed, fietsen, boeken en LP's.

Wij hebben een grote sortering artikelen. Openingstijden voor verkoop en inbreng: ma. t/m vr. van 10.00 - 16.30 za. tot 16.00 uur woensdag gesloten

Bennebroekweg 946, 2136 NH Zwaanshoek
Tel. 06-55178440 of 023-5748622
info@kringloopwinkelzwaantje.nl
www.kringloopwinkelzwaantje.nl

wea
ACCOUNTANTS • ADVISEURS

De Fruittuinen 30
2132 NZ HOOFDDORP
Tel. 023 - 56 11 041

- betrokkenheid
- administraties
- accountancy
- fiscale oplossingen



Dunweg
uitvaartzorg sinds 1911 stijlvol & betrokken

Achterweg 40
2132 BX Hoofddorp
023 - 563 35 44
info@dunweg.nl

www.dunweg.nl

Ook nu vermelden wij
onze adverteerders!

 **Stichting PCSOH**
Protestants Christelijke Stichting Ouderenzorg, Hartenwacht

Bij ons kunt u terecht voor:
Maaltijdservice
Ontmoetingscentrum
Dagbesteding
Thuiszorg
Wonen in beschutte omgeving
Kleinschalig wonen

Meer informatie: www.pcsoh.nl

Horizon
Kruislaan 54, Hoofddorp
023-5616000

Westerkim
Zaaiersstraat 1, Nieuw-Vennep
0252-623623

wereldwinkel

Eerlijke producten via
eerlijke handel. Als je daer
niet van gaat zingen...



Wereldwinkel
'Haarlemmermeer'
Hoofddorp
de fairtrade cadeauwinkel!

Dik Tromplein 10
2132 TX Hoofddorp
tel: 023-5640705

Voor een mooi cadeau, bijzondere
sieraden, creatieve handvaardigheid



Hoofdweg 730a - Hoofddorp
telefoon 023 5616605
Fax 023 5623451

www.bakkergerard.nl

UITVAARTZORG
De Meer

STEUN EN VERTROUWEN

06 - 576 275 40

WIJ LUITVAART IN VERTROUWDE HANDEN



Jacco van der Laarse Jaap van der Maarl

www.uitvaartzorgemeer.nl | info@uitvaartzorgemeer.nl