

# DoReMi

Mededelingenblad van het  
Christelijk Gemengd Koor  
"CANTAMUS"

jaargang 42 juli 2021



Redactie: **Lidy van der Lichte**

[doremi@cantamus.nl](mailto:doremi@cantamus.nl)

*In dit nummer o.a.:*

- *Missa Simplex nader bekeken*
- *Afscheid van Teams*
- *Het schrijvertje lucht haar hart*
- *... en nog veel meer*

**wea**   
ACCOUNTANTS • ADVISEURS

- betrokkenheid
- administraties
- accountancy
- fiscale oplossingen

De Fruittuinen 30  
2132 NZ HOOFDDORP  
Tel. 023 - 56 11 041

wereldwinkel

Eerlijke producten  
via eerlijke handel.  
In 2021 weer het  
hoogste lied?



**Wereldwinkel Haarlemmermeer  
de fairtrade cadeauwinkel!**  
Dik Tromplein 10  
2132 TX Hoofddorp  
tel: 023-5640705

Voor een mooi cadeau,  
bijzondere sieraden, creatieve  
handvaardigheid, zingende vogels  
en honing om de keel te smeren!



Hoofdweg 730a - Hoofddorp  
telefoon 023 5616605  
Fax 023 5623451

[www.bakkergerard.nl](http://www.bakkergerard.nl)

UITVAARTZORG  
**De Meer** 

STEUN EN VERTROUWEN

06 - 576 275 40

UW UITVAART IN VERTROUWDE HANDEN



Jacco van der Laarse Jaap van der Maarl

[www.uitvaartzorgdemeer.nl](http://www.uitvaartzorgdemeer.nl) | [info@uitvaartzorgdemeer.nl](mailto:info@uitvaartzorgdemeer.nl)

# Agenda

## Datum

## Activiteit

- 7 september                      Eerste repetitie na de vakantie  
**Bethlehem meenemen a.u.b.!**
- 24 september                    Sluitingsdatum kopij DoReMi
- 7 december                        Generale repetitie  
kerstconcert Marktpleinker  
(onder voorbehoud)
- 11 december                      Kerstconcert Bethlehem – Marktpleinker  
(onder voorbehoud)
- 18 december                      Kerstconcert Klooster Alverna  
(onder voorbehoud)



<b>Contributie per 1 januari 2021</b>				
<i>contributie per</i>	<b>maand</b>	<b>kwartaal</b>	<b>½ jaar</b>	<b>jaar</b>
<i>per persoon</i>	17,00	51,00	99,50	189,00
<i>per echtpaar</i>	31,00	93,00	179,00	349,00

## Van de redactie

Beste koorleden,

En zo was er ineens weer een zangseizoen voorbij! Gelukkig hebben we de DoReMi nog.... Daar moet u het tot 7 september mee doen!

Annelies legt in deze uitgave heel duidelijk de Missa Simplex uit. De muziek is ons inmiddels bekend. Nu wéten we ook wat we zingen.

Carla doet uitgebreid uit de doeken wat er allemaal kwam kijken voor de Teams repetities en -vergaderingen. Tjonge, wat heeft ze daar een werk aan gehad. Petje af hoor. Dat bloemetje was zéker op zijn plaats!

Mijn oproep voor kopij leverde twee gedichten op. Verschillende inzenders, ook héél verschillende gedichten. De "mijmeringen van een 98-jarige" leverde mij een glimlach van herkenning op, hoewel ik nog lang geen 98 ben ☺.

Ik wens u allen een fijne vakantie! 7 september gaan we fris van start in De Jeugd van Gisteren.

Hartelijke groet,

*Lidy*



## Van de voorzitter

Beste koorleden,

Dat was even een abrupt einde van het seizoen. Het voelt niet helemaal "af" zo, maar de omstandigheden waren zo ongunstig dat we toch besloten hebben om niet op het nippertje het risico te lopen om nog besmettingen op te lopen. Ik hoop dat jullie hier begrip voor hebben.

Waarschijnlijk kunnen we al deze onzekerheden achter ons laten als we in september weer van start gaan; dan gaan we weer vol goede moed door! Ondanks alle perikelen heb ik toch een goed gevoel over de laatste weken; het was zo fijn om weer samen te zingen. En wat klinkt dat toch beter dan in je eentje..... Una heeft een dikke pluim verdiend vanwege haar flexibele houding wat betreft het online repeteren. Het was voor haar ook aanpassen, zeker ook om vier keer per avond te beginnen met een nieuwe groep.

Wie ook een pluim heeft verdiend is Carla; ze heeft ons meer dan een jaar in de gelegenheid gesteld om via Teams te repeteren. Wat een werk heeft ze hieraan gehad! Dank Carla voor je inzet. Ook trouwens voor het versturen van de online verjaardagskaarten, ze werden zeer gewaardeerd.

Dank zeker ook aan jullie, onze trouwe leden! Geweldig dat jullie zo veel geduld hebben gehad en hebben gewacht om weer bij elkaar te komen. Zonder jullie zou er geen Cantamus bestaan!

Ik wens jullie een mooie en rustige zomer toe. Geniet van het zonnetje en blijf gezond. We zien elkaar weer op 7 september (met een in te halen borrel).

*Annelies*



## Van het Schrijvertje

Valse schaamte? Je moet het meemaken om het te begrijpen. Het was de 13e maar geen vrijdag. Vreselijk. Kon ik even m'n nr. 32 niet vinden. Ik wist toch zeker dat ie er vorige week nog in zat. O, die doodse stilte alom. Una die stilzwijgend zat te wachten. Je voelt je echt zitten. Maar wat geweldig dat je dan een engeltje op je schouder hebt. Willemia toverde nog een nr. 32 uit haar voorraad. Na afloop die map toch eens even heel goed doorgebladerd. En ja hoor, gewoon op dezelfde plaats en niet weggekropen vond ik haar terug. Er zaten twee plastic mapjes op elkaar geplakt. Bah.

Ja, zo kan je overal wel een grapje van maken. Dat doe ik dus ook.

Laatste repetitie.

Nou, de plannen veranderden. Beloftes van Zingen, drankje, hapje. Nee hoor, corona is de baas.

Zo hebben we dit jaar wel meer veranderingen meegemaakt. Parkeerplaats zingen, Teams zingen, buiten zingen en weer naar binnen. Ongenoege, wantrouwen, vertrouwen. Afzeggingen, medeleven. Alles kwam voorbij. Dat we die vakantie verdiend hebben is in ieder geval zeker.

We hebben nu vakantie en Nederland kleurt weer donkerrood. Kunnen we wel weg?

We gaan met vakantie en we nemen... heel andere dingen... mee. Hebben we onze vaccinatiebewijzen bij ons. Mondkapjes voor als het moet, desinfectie voor de veiligheid. Op den duur komt het wel goed, daar vertrouwen we maar op.

We beginnen 7 september weer opnieuw met onze stoelendans, wat na een borrel natuurlijk erg leuk is. En misschien zou Una ons hierbij kunnen begeleiden. Wordt het wel erg leuk.

*\*Una vraagt jullie allemaal het boek Bethlehem mee te brengen.*

Ondanks dat we nu weer banger worden, zijn we toch erg blij met ons nieuwe onderkomen de JvG.

Een goed gevoel als je de lintjes aan het plafond ziet fladderen. Teken dat de ventilatie goed werkt.

De piano zal weer verrijdbaar gemaakt worden nu hij van z'n sokkel getild is. Daar zijn ook al vrijwilligers voor. Je ziet, het koor loopt nog steeds als een geoliede machine.

Ikzelf heb ineens geen koffiezettaak meer. Die had ik sinds augustus 2001 vanaf dat we uit de Lichtkring naar het Brandpunt terug gingen. Ook in de Hoofdvaartkerk deed ik dat. Hoe ontstaat dit nu. Gewoon, ik woon erg dicht bij zowel het Brandpunt als de Hoofdvaartkerk. Had de sleutels, kind aan huis. De "goeie oude tijd" We gaan nu weer nieuwe herinneringen maken in De Jeugd van Gisteren zodat dit weer de goeie oude tijd wordt. Komt allemaal vanzelf.

Fijne zomer en tot september.

Anneke



*Verhuizing van de piano, van het Brandpunt naar de Jeugd van Gisteren (foto: Annelies)*

## Afscheid van Teams

En toen was er vorig jaar opeens corona. Geen handen schudden, afstand houden, in je elleboog hoesten en vooral... niet meer samen zingen.

Wat moet je dan als koor? Daarover vergaderden we op 28 april samen met Una. Dat deden we vanachter onze computers via Teams, dat Una in Alkmaar al in gebruik had genomen. Wat ze daarover vertelde klonk goed en we besloten om het ook voor ons aan te schaffen.

Ik had enthousiast geroepen dat ik het wel zou regelen. Dus aan de slag, programma installeren, bellen met de helpdesk van Microsoft, want het ging toch niet zo soepeltjes als ik me had voorgesteld, maar na een paar stressvolle uurtjes was het dan zover: we konden Teams gaan gebruiken!

Iedereen gebeld, een keertje proefdraaien om het uit te leggen en op 14 mei kon de eerste Teams-repetitie beginnen! Eerst de oproep van Una dat we vooral onze microfoon uit moesten zetten en toen gingen we van start.

Vanaf dat moment zagen mijn repetitie-avonden er heel anders uit:

- 18:20 uur: klaar zitten voor de tenoren-repetitie en natuurlijk zelf meedoen
- 19:00 uur: sopranen toegang geven en ondertussen het eten opzetten
- 19:40 uur: alten toegang geven, eten en de opname van de tenoren-repetitie versturen
- 20:20 uur: bassen toegang geven, afwassen en de opnames van de sopranen en alten versturen
- 21:10 uur: opname van de bassen versturen en Teams afsluiten

En alle leden deden mee. Ofwel direct 's avond achter het scherm of door de opnames van de repetities te downloaden en aan de hand daarvan te oefenen. Het was mooi om te zien dat die opnames soms al binnen 5 minuten nadat ik ze verstuurd had werden opgehaald. Mensen zaten er echt op te wachten!



Heel af en toe ging het even mis – de verbinding met Una viel weg of iemand kon zich niet aanmelden. Maar dat was eigenlijk altijd binnen een paar minuten weer hersteld.

Toen ik september vorig jaar op vakantie ging, was Henry bereid om het van me over te nemen. Eerst een avondje bij mij thuis meekijken hoe een en ander in zijn werk ging, daarna zelf de avond regelen.

Onze geschiedenis met Teams op een rij:

- 41 repetities
- per stemgroep een half uur, dus in totaal 82 uur gerepeteerd
- 164 opnames verstuurd
- 9 bestuursvergaderingen, waaronder de alternatieve ledenvergadering op 11 maart van dit jaar
- Herdenking van Welmoet op 3 november 2020, noodgedwongen ook via Teams, maar daarom niet minder indrukwekkend met het zingen van The Irish Blessing.
- Kerstsamenzang op 22 december 2020

Corona was intussen op zijn terugweg en op 1 juni van dit jaar was het dan zo ver. We sloten het Teams-tijdperk af! Hoera, vanaf die datum mochten en gingen we weer “live” repeteren. Heerlijk was het om weer bij elkaar te komen en weer echt samen te zingen.

Ons abonnement op Teams is inmiddels opgezegd. Dat leverde, net als het installeren, ook weer wat stress op. Maar dat was mijn eigen (beginners-)fout: niet meer weten welke gebruikersnaam ik had gebruikt bij de installatie – “een beetje dom” zullen we maar zeggen.

Dat corona nu toch opnieuw zijn kop opstak, en de laatste repetitie van dit seizoen helaas moest vervallen, was wel een tegenvaller. Maar hopelijk blijft corona nu echt weg en hoeven we niet terug te keren naar Teams. Handig was het wel, maar leuk?? Laten we maar zeggen “gelukkig hebben we de opnames nog”

*Carla*

*NB: dit alles heb ik geschreven tijdens een “stress-moment” van heel andere orde: een nieuwe dakkapel wordt over mijn huis gehesen en op zijn plek gezet. Maar ook dat is allemaal goed gegaan.*

## Van de penningmeester

Ik heb voor het koor de afgelopen tijd niet veel hoeven doen als penningmeester. Ik heb het drukker gehad met onze verhuizing. Maar dat is gelukkig nu ook voorbij. Alles staat en hangt op z'n plek, alleen nog de rolgordijnen in de kamer en keuken. Maar dat duurt ook niet lang meer.



Ik ben nu bezig met het voorbereiden van de subsidieaanvraag voor 2022 bij de gemeente. Dat is nog een heel gepuzzel, maar gelukkig mag ik ook nog steeds gebruik maken van de kennis en expertise van Carla. Waar je al niet aan moet denken: wat voor concerten denken we te gaan geven en wat zijn de kosten en opbrengsten daarvan. En denken we nog leden erbij te krijgen? Maar de begroting ligt klaar. Nu de rest van de documenten nog.

Vóór 1 augustus moet alles ingeleverd zijn; dat gaat lukken. En dan maar afwachten of de gemeente hetzelfde berekent als ik gedaan heb. Spannend allemaal.

*Ton Massaro*

## Van de muziekcommissaris

Beste Cantamus-sen,

Gooit die verdraaide corona weer roet in het eten of beter gezegd in ons afscheidsborreltje bij de Jeugd van Gisteren. Jammer, had jullie allemaal graag persoonlijk een prettige vakantie gewenst. Dan maar op deze manier via de DoReMi.

Geniet van het mooie weer en alle leuke dingen die voorbij komen! We zien elkaar weer op 7 september a.s. om direct van start te gaan met het repeteren van Maunder's Bethlehem voor ons kerstconcert in de Marktleinkerkerk op 11 december 2021.

De muziek zit in de Cantamus-map (031), maar controleer het voor alle zekerheid.

Met muzikale groeten,

*Willemia*



*Onderstaand gedicht werd Ingezonden door Jeannette. Zij schreef erbij dat ze dit tegen kwam tijdens een wandeling in het bos.*

En ik geloof in afwijkend, ik geloof in bijzonder  
Ik geloof in de kont en ik geloof in de krib  
En ik geloof in het raadsel, ik geloof in het wonder  
En ik geloof in compassie, ik geloof in begrip.

En met het risico dat ik voor gek wordt versleten  
geloof ik dat alles ooit mooi wordt en goed  
Met de moed van de wanhoop en tegen beter weten in  
Blijf ik geloven, omdat dat wel moet

*Jeroen van Merwijk (1955-2021)*



## **De fieren Vlaamsen beer**

Moeder, onzen beer is los,  
hoor dat beest eens brulle,  
deze keer zaan waa de klos,  
wat zal 't 'm van ons smulle.

Wees toch nie bevreesd, m'n kiend  
om wat daar boiten bromt,  
ons vader vat wel meer nen pient  
als 't 'm van 't zangkoor komt.

John O'Mill

*Ingezonden door Coen Reemer*

## De teksten van de Missa Simplex.

Het **ordinarium** is de reeks vast wederkerende gezangen van een mis, namelijk Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus/Benedictus en Agnus Dei. Ordinariumgezangen hebben altijd dezelfde tekst.

Het **Kyrie** (uitspraak Kie-rie-uh of Kie-rie-ee), is een, veelal gezongen, gebed in christelijke kerkdiensten. Het Griekse woord *kyrios*, betekent "Heer". In Nederland wordt het vooral in de rooms-katholieke mis en nauwelijks in protestantse diensten gebeden - in tegenstelling tot het buitenland, waar het Kyrie door protestanten wel meestal een vast gebed is.

*Kyrie eleison  
Christe eleison  
Kyrie eleison*

*Heer, ontferm u (over ons)  
Christus, ontferm u  
Heer, ontferm u*

Het **Gloria** bestaat uit de Latijnse vertaling van de lofprijzing op de H. Drie-eenheid die de engelen volgens de evangelist Lucas gesproken hebben nadat zij de geboorte van Jezus Christus hadden aangekondigd aan de herders. Een andere naam is de *grote doxologie*.

*Gloria in excelsis Deo  
et in terra pax hominibus bonae  
voluntatis  
Laudamus Te  
Benedicimus Te  
Adoramus Te. Glorificamus Te.  
Gratias agimus Tibi propter  
magnam gloriam tuam.*

*Domine Deus Rex caelestis,  
Deus Pater omnipotens.*

*Eer aan God in den hoge  
en vrede op aarde aan de  
mensen die Hij liefheeft.\*  
Wij loven U. Wij prijzen en  
aanbidden U.  
Wij verheerlijken U en zeggen U  
dank voor uw grote heerlijkheid.  
  
Heer God, hemelse Koning, God  
almachtige Vader;*

*Domine Fili unigenite, Iesu  
Christe.  
Domine Deus Agnus Dei, Filius  
Patris.  
Qui tollis peccata mundi,  
miserere nobis.  
Qui tollis peccata mundi,  
suscipe deprecationem nostram.*

*Qui sedes ad dexteram Patris,  
miserere nobis.  
Quoniam Tu solus Sanctus. Tu  
solus Dominus.  
Tu solus altissimus, Iesu  
Christe.  
Cum Sancto Spiritu in gloria Dei  
Patris.  
Amen*

*Heer, eniggeboren Zoon, Jezus  
Christus;  
Heer God, Lam Gods, Zoon van  
de Vader;  
Gij die wegneemt de zonden der  
wereld, ontferm U over ons;  
Gij die wegneemt de zonden der  
wereld, aanvaard ons gebed;*

*Gij die zit aan de rechterhand van  
de Vader, ontferm U over ons.  
Want Gij alleen zijt de Heilige. Gij  
alleen de Heer.  
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus  
Christus.  
Met de Heilige Geest in de  
heerlijkheid van God de Vader.  
Amen*

\*De officiële vertaling van "et in terra pax hominibus bonae voluntatis" is overigens tekstueel niet correct. Letterlijk staat er "en vrede op aarde voor mensen van/met een goede wil".

Het **Sanctus** bestaat eigenlijk uit twee delen: het Sanctus (gebaseerd op Jesaja 6:3<sup>[2]</sup>) en het Benedictus (zie Mattheüs 21:9, de intocht van Jezus in Jeruzalem<sup>[3]</sup>). Het eerste deel is overgenomen uit de liturgie van de synagoge, waar het op de sabbatmorgen gezongen wordt (het zogenoemde Koduscha). Het is daarmee waarschijnlijk het oudste stuk volkszang tijdens de mis.

*Sanctus, Sanctus, Sanctus,  
Dóminus Deus Sabaoth  
Pleni sunt caeli et terra gloria  
tua.*

*Heilig, heilig, heilig de Heer,  
de God der hemelse machten.  
Vol zijn hemel en aarde van uw  
heerlijkheid*

*Hosanna in excelsis.  
Benedictus, qui venit in nómine  
Dómini.  
Hosanna in excelsis.*

*Hosanna in den hoge.  
Gezegend Hij die komt in de  
Naam des Heren.  
Hosanna in den hoge.*

**Agnus Dei** (Latijn voor Lam Gods) is een uitdrukking die verwijst naar Jezus Christus in zijn rol van de sacramentele opoffering die de zonden van de mens verzoent.

In Johannes 1:29 en 1:36 wijst Johannes de Doper naar Jezus met de woorden: "Ziet, daar is het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt". In Jesaja 53:7 klinkt:

*Als een lam werd Hij ter slachting geleid;  
als een schaap dat stom is voor zijn scheerders,  
zo deed Hij Zijn mond niet open.*

Het is een gebed dat stamt uit de oud-Joodse tijd van de sacramentele opofferingen.

*Agnus Dei,  
qui tollis peccata mundi,  
miserere nobis.*

*Agnus Dei,  
qui tollis peccata mundi,  
dona nobis pacem.*

*Lam Gods,  
dat de zonden der wereld  
wegneemt ontferm U over ons.*

*Lam Gods,  
dat de zonden der wereld  
wegneemt, geef ons vrede.*



## Mijmeringen van een 98-jarige

Wij werden geboren vóór: televisie, penicilline, diepvriesvoedsel, kopieerapparaten, plastic, contactlenzen, de pil. Vóór: radar, creditcards, atoomsplitsing, laserstralen, ballpoints, party's, afwasmachines, droogtrommels, elektrische dekens en vóór de mens op de maan liep. Wij trouwden eerst en woonden dan pas samen, wat ouderwets! Wij werden geboren vóór er huismannen waren, computerspelletjes en duobanen, kinderdagverblijven, groepstherapie, verpleeghuizen en aanleunwoningen.

In onze jeugd waren kevers insecten en geen volkswagens en een ontsteking had nog niets te maken met elektronica. Een muis was een beestje waar het vrouwelijk deel van de schepping nog wel eens gillend voor op de stoel klom. Maar in het computertijdperk heeft dit diertje zich ontwikkeld: zonder muis geen communicatie en zo kan je het staartje van de 20<sup>e</sup> eeuw samenvatten.

Witwassen deed je gewoon op maandag en had niets van doen met het illegale geldcircuit. Witgoed was ondergoed en geen verzamelnaam voor koelkasten en wasmachines. Een CV was een deftige verwarming in luxe huizen en kwam in een sollicitatiebrief niet voor. Vleugeltjes waren voorbehouden aan engeltjes en vogels en hadden niets van doen met maandverband. Als wij Engels leerden hadden wij het over “thank you”; “see you later”. “Shit” en “fuck you”, nu soms al te beluisteren bij kleuters, kwamen in ons woordenboek niet voor. Als we onvriendelijk wilden zijn, wezen we met de wijsvinger, nooit met de middelvinger.

In onze tijd betekende HEMA “Hollandse Eenheidsprijzen Maatschappij” en een horloge kostte daar  $f$  1,--. Een brief kon je voor 7,5 cent versturen. Een nieuwe auto kostte  $f$  2,000.--, maar bijna niemand kon dat betalen. In die tijd was het roken van een sigaret chic en interessant. Wij vragen ons af of jonge moeders van nu weten wat een sluitlaken is en of ze beseffen, dat de eerste meisjes in broek met gulp werden uitgemaakt voor slet.



Een wip maken was een creatieve uitspatting van een vader, die met hout, hamer en spijkers een speelgoedtoestel maakte. Een pot was om in te koken. Aids was het Engelse woord voor helpers. Een relatie had met zakendoen te maken en niet met een bed. Lat-relaties kenden wij niet. Wij wisten niet wat eten uit de muur was. Gras betekende gras en had niets te maken met geestverruimende middelen. Een coffeeshop was gewoon het Engelse woord voor een winkel waar je koffie kon kopen en het woord flappentap had hoogstens associaties opgeroepen met oudjaar.

Wat hadden wij moeten denken van lustkilometers? En zouden wij geweten hebben dat een ecovakantie een vakantie is die het milieu ontziet, maar waarvan de bestemming meestal per vliegtuig wordt bereikt?

De kleur roze had met baby's te maken en homo betekende mens. Wij waren er niet vóórdát het onderscheid tussen de seksen werd ontdekt, maar wel vóór het kunnen veranderen van sekse! Wij moesten het doen met wat we hadden of waren! De prachtige uitdrukking "ouden van dagen" zal voor ons niet worden gebruikt. Wij worden (of zijn) senioren of 65-plussers. Wij zijn de laatste generatie die nog dacht, dat je een man moest hebben om een baby te krijgen.

Geen wonder dat we soms in de war zijn en dat er een generatiekloof is. We hebben het allemaal overleefd en dat is een reden om opgewekt en fier door het leven te gaan.

*Ingezonden door Ton Massaro*



Het bestuur van Cantamus:



**♪ Voorzitter:**  
Annelies Vaessen  
tel. (023) 5612982  
[voorzitter@cantamus.nl](mailto:voorzitter@cantamus.nl)

---



**♪ Secretaris:**  
Anneke Harlaar  
tel. (023) 5625584  
[secretaris@cantamus.nl](mailto:secretaris@cantamus.nl)

---



**♪ Penningmeester:**  
Ton Massaro  
Redenburgsingel 50  
2135 AB Hoofddorp  
tel. (023) 5637047  
[penningmeester@cantamus.nl](mailto:penningmeester@cantamus.nl)

---



**♪ Muziekcommissaris:**  
Willemia van Brussel  
Tel (023) 5622122  
[muziekcommissaris@cantamus.nl](mailto:muziekcommissaris@cantamus.nl)

---



**♪ Bestuurslid en webmaster:**  
Rob Veltkamp  
tel. (023) 5313895  
[webmaster@cantamus.nl](mailto:webmaster@cantamus.nl)

---



♪ **Bestuurslid en koormeester:**  
Jan Wesdorp  
tel. (0252) 624942  
[koormeester@cantamus.nl](mailto:koormeester@cantamus.nl)



♪ **Dirigent:** Una Cintiņa

- 
- **Afmeldingen doorgeven aan:**
    - Sopranen:** Riek Pieters, tel. 06-15186116  
Ria Schering, tel. 06-30130100
    - Alten:** Ella Koole, tel. (023) 5634953 of 06-46967332
  
    - Bassen en tenoren:** Cees Boon, tel. (023) 5655112
  
  - **Muziekcommissie:**  
Willemia van Brussel, Lydia Veltkamp, Cees Boon
  
  - **Repertoirecommissie:**  
Una Cintiņa, Willemia van Brussel, Lydia Veltkamp,  
Ella Koole, Marina Clausing, Ton Massaro
  
  - **Bank:**  
Rabobank Hoofddorp  
IBAN nummer: NL 80 RABO 0324 5181 29  
[\(voor indienen declaraties zie penningmeester\)](#)
  
  - **DoReMi:**  
Redactie: Lidy van der Lichte ✉ [doremi@cantamus.nl](mailto:doremi@cantamus.nl)
  
  - **Website** [www.cantamus.nl](http://www.cantamus.nl)



## Makelaarshuijs Eikelenboom

Kruisweg 1023 2131 CR Hoofddorp tel: 023-5616094  
[www.hetmakelaarshuijs.nl](http://www.hetmakelaarshuijs.nl)



**Stichting Het Zwaantje**

Inbreng herbruikbare goederen zoals kleding, meubels, kleingood, bruin- en witgoed, fietsen, boeken en LP's.

Wij hebben een grote sortering artikelen.

Openingstijden voor verkoop en inbreng:  
ma. t/m vr. van 10.00 - 16.30 za. tot 16.00 uur  
woensdag gesloten

Bennebroekerweg 946, 2136 NH Zwaanshoek  
Tel. 06-55178440 of 023-5748622

✉ [info@kringloopwinkeltzwaantje.nl](mailto:info@kringloopwinkeltzwaantje.nl)  
[www.kringloopwinkeltzwaantje.nl](http://www.kringloopwinkeltzwaantje.nl)

## *Juwelier* de HAAS

Marktplein 262 - 2132 CX Hoofddorp - tel. 023-5614076  
[www.juwelierdehaas.nl](http://www.juwelierdehaas.nl)



## Dunweg

uitvaartzorg sinds 1911 stijlvol & betrokken

Achterweg 40  
2132 BX Hoofddorp  
023 - 563 35 44  
[info@dunweg.nl](mailto:info@dunweg.nl)

[www.dunweg.nl](http://www.dunweg.nl)